

Alle remmen los in de Party Cove

In Missouri, in het midden van de VS, neemt de watersport iedere zomer grotere vormen aan. Maar naast rustige recreanten verschijnen er op het bergmeer van de Ozarks ook steeds vaker stedelijke feestgangers.

Het Meer van de Ozarks is een paradijs van rustieke baaien, uitnodigende kreeftjes en bosrijke oevers. Op de kaart oogt dit langgerekte, grillig gevormde water als een Chinese draak. Het door mensenhanden gecreëerde meer heeft een kustlijn van bijna tweeduizend kilometer – dat is langer dan de kust van Californië – en bevat enorme hoeveelheden vis. Maar niet alleen onder water is het een drukte van belang. Het gebied trekt vele vissers, jagers en watersporters. En hoewel het enorme aantal verkarte kilometers de rust op het meer garandeert, ziet één uitroep van het meer een steeds hogere concentratie bezoekers. Iedere zomerse zaterdagochtend motort alles wat drijft vanuit elke hoek van het meer richting de Anderson Hollow Cove. Honderden, soms duizenden jachten, speedboten en waterscooters stomen luidruchtig naar een weekend vol losbandigheid. Nabij de Grand Glaize-brug – waar Route 54 het water passeert – wacht de reden van de massale toestroom:

de Party Cove. In deze inham merende boten met tientallen tegelijk af in lange slierten. Daar barst Amerika's grootste drijvende bacchanaal los. Terwijl muziek door de baai echoot, vloeien rum en bier rijkelijk, worden vrouwen luidkeels aangemoedigd tot diverse obsceniteiten en zijn de watergevechten niet van de lucht. Feesten op het water is een trend in heel Amerika, al is de Party Cove vervuld met bacchanaal. Volgens de plaatselijke waterpolitie lagen er op 4 juli dit jaar, op Onafhankelijkheidsdag, drieduizend boten. Het festijn ontstond eind jaren zestig in Horseshoe Bend. Omwonenden hadden al gauw genoeg van het wekelijkse drankfestijn en verjaagden de vloot. De feestgangers trokken nu in een beschermd deel van het meer gestrand, buiten het bereik van klagen en projectontwikkelaars, maar des te meer binnen dat van de commerciële, biereproducten, pizzakoeriers en zelfs een "heren"blad hebben de weg naar de Party Cove ontdekt. (us)

De Bagnell Dam is de ruggengraat van Truman. Voor natuurliefhebbers zijn de Ozark Highlands een waar eldorado; honderden vis- en vogelsoorten, tentallen zoogdieren en slangensoorten. De avontuurlijke mens kan er jagen, vissen, raffen, powerboten of hiken naar een van de honderden groten. Ook op cultureel gebied is er genoeg te zien: monumenten uit de Burgeroorlog, rodeo's, wijn- en traditionele Amish-bewoners. Muziek liefhebbers kunnen hier hun lol op, want met muzieksteden als Kansas City (jazz) en St-Louis (blues) heeft Missouri een rijke geschiedenis.



Info: www.mdc.mo.gov / www.visitmo.com
www.lakeozark.com / mostatparks.com

De enige reden dat de Party Cove wordt getolereerd, is een dollar-teken met daarachter zeker zes nullen. De steer in de Party Cove staat in schril contrast met de streng religieuze omgeving. De staat Missouri, precies in het midden van de VS, is bezaaid met kerken en evangelistische reclameborden. Gekust vertier is er genoeg in de home state van Mark Twain, Walt Disney en Harry Truman. Voor natuurliefhebbers zijn de Ozark Highlands een waar eldorado; honderden vis- en vogelsoorten, tentallen zoogdieren en slangensoorten. De avontuurlijke mens kan er jagen, vissen, raffen, powerboten of hiken naar een van de honderden groten. Ook op cultureel gebied is er genoeg te zien: monumenten uit de Burgeroorlog, rodeo's, wijn- en traditionele Amish-bewoners. Muziek liefhebbers kunnen hier hun lol op, want met muzieksteden als Kansas City (jazz) en St-Louis (blues) heeft Missouri een rijke geschiedenis.



signaal

