

OBJECTIEVE NIEUWSVOORZIENING

Binnen het publiek bestel broeit een nieuwe kijk op nieuwsvoorziening. Het idee van een objectief waarneembare waarheid ligt onder vuur. Het voedt de roep om een rechts geluid tegenover de huidige, als links bestempelde, nieuwsrubrieken. Maar nieuwsrubrieken die hun eigen waarheid verkondigen vernauwen het blikveld van de kijker, polariseren de maatschappij en verloederen de journalistiek.

Kijkers eisen objectiviteit van een nieuwsrubriek maar verschillen van mening over wat dat in houdt. Overtuigd van een eigen objectieve kijk op de wereld behoort de journalistieke kijk overeen te komen met de realiteit in hun hoofden. Zo niet, dan wordt het ergste vermoed. Tegen die achtergrond komen Wakker Nederland en PowNed het publieke bestel in. Zij gaan die andere waarheid vertellen die de huidige nieuwsrubrieken de kijker onthouden. Een rechtse kijk op het nieuws verbetert de pluriformiteit van het publieke bestel, verbreedt de informatievoorziening aan de burger en versterkt zo de democratie, lijkt het devies. De kijker kan straks ter verrijking en ontplooiing putten uit inzichten van andersdenkenden.

Maar werkt dat wel zo? Het internet had dezelfde verrijkende belofte; een onuitputtelijke bron van conflicterende opvattingen voor de nieuwsgierige burger. Toch surfen de meeste internetbezoekers naar sites die de waarheid vertellen zoals zij die al kennen. Op het internet ben je een click verwijderd van een website die bevestigt dat jij het altijd bij het juiste eind hebt gehad. Intellectueel geloven we in een botsing van meningen, in de praktijk omringen we ons graag met gelijkgezinden die net als wij weten wat de waarheid is. Voor een brede ideologische discussie moet je niet op GeenStijl zijn. De reacties van lezers vormen een digitale echoput. Internet biedt iedereen de mogelijkheid zich aan zijn of haar versie van de waarheid vast te klampen. En daar houdt het niet op. Omringd door gelijkgezinden neemt men langzaamaan extremere posities in. Links wordt linkser, rechts wordt rechtser. En hoe meer men gelijkgezinden vertrouwt, hoe meer andersdenkenden worden gewantrouwd. En zo is de kloof tussen andersdenkenden die het internet hoopte te verkleinen maar al te vaak vergroot.

Dezelfde polariserende krachten van het internet worden nu op televisie geïntroduceerd. De Verenigde Staten laten zien wat dat met de nieuwsvoorziening kan doen. Fox News verslaat het nieuws vanuit het wereldbeeld van haar kijkers. Journalistiek objectieve verslaggeving heeft plaats gemaakt voor *Fair and Balanced* nieuws dat aansluit bij de “objectieve” overtuiging van de conservatieve kijker. Nieuws dat ze lusten. Eindelijk een zender die vertelt hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Het succes van Fox dwong andere zenders tot een zoektocht naar een eigen doelgroep om naar de mond te praten. De zenders bestoken hun kijkers met duellerende versies van de waarheid. Waarheden die soms zorgvuldig worden opgerekt omdat opiniërende journalisten bereid zijn feiten te negeren en zich over geven aan de waarheden van duellerende politieke kampen. Kijkers worden gedwongen te kiezen tussen ideologische versies van de waarheid en klampen zich vast aan de zender die de waarheid brengt zoals zij die kennen. Met alle polariserende gevolgen voor de maatschappij.

De hoeders van de publieke nieuwsvoorziening moeten zich afvragen of ze een dergelijke nieuwsbenadering in het publieke bestel willen verankeren. PowNed wenst een *Fair and Balanced* actualiteitenprogramma gericht op de doelgroep van GeenStijl. De toekomstige omroep wil overduidelijk preken voor eigen parochie. De vraag is of dat de

publieke nieuwsvoorziening verrijkt dan wel onherstelbare schade toebrengt. De kijker heeft natuurlijk recht op een eigen mening, maar niet op eigen feiten. Nieuwsrubrieken zullen nooit voor alle kijkers objectief over komen. Iedereen bekijkt het nieuws door de bril van hun eigen objectief beschouwde waarheid en dat zal regelmatig afwijken van de gepresenteerde waarheid. Maar om uit angst voor, vaak ongefundeerde, beschuldigingen van linkse journalistiek de nieuwsvoorziening politiek te kleuren is een makkelijke manier om goede journalistiek en politieke verantwoordelijkheid te ontlopen. Professionele journalisten pogen oprecht te berichten over wat voor hun ogen gebeurt zodat de kijker meer begrijpt van zichzelf en de wereld om zich heen. Een publieke nieuwsvoorziening die van journalisten vereist daarbij politiek kleur te bekennen is uitermate ongewenst.